



Kerken in het kwartier

“Leuk als je over het kerkje wilt schrijven, want behalve dat het de Oud-Katholieke parochiekerk van Anna en Maria is, zetelt de bisschop hier. En zoals je misschien weet is dat mijn man Dick Schoon die sinds 2008 de achttiende bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is.” Dit schreef een muzikvriendin mij, toen ik op zoek was naar het verhaal achter de gevel van deze kerk, zoals ik dat al vaker heb opgeschreven voor de Flits.

Wat te doen? Een gesprek met de pastoor van de parochie, met leden van het kerkbestuur, of met de koster van de kerk? Een interview met de eindredacteur van het parochieblad? Ongetwijfeld interessant, maar ook tijdrovend. Gelukkig biedt de website van de kerk veel informatie. Wat meteen opvalt is de naam van de kerk, te zien als je voor het gebouw aan de Kinderhuissingel staat: Oud-Katholieke parochie H.H. Anna en Maria. Waar komt die naam vandaan?

In de 17e en de 18e eeuw waren er twee schuilkerkjes bij de Bakenessergracht: Sint Anna en Sint Maria. Die werden samengevoegd tot één schuilkerk en hebben dienstgedaan tot 1938. In die jaren ontstond de huidige kerk, bestaande uit een kerkgebouw met vergaderzaal, leringlokaal, pastorie, kosterij en enkele woonhuizen. Er werd veel verlangd op een kleine oppervlakte, omdat de grondprijs van het fraai gelegen terrein aan de Kinderhuissingel hoog was - toen al!

Daarnaast wordt het kerkgebouw elke zondagmiddag gebruikt door de Haarlemse gemeente van de Kerk van Engeland; er vinden dan Anglicaanse kerkdiensten plaats. De Garenkokers horen de klokken van deze karakteristieke kerk dus elke zondag twee keer luiden: 's morgens even voor 10 uur en 's middags even voor half 3. Heel bijzonder ieder jaar op de avond vóór kerstmis: de Service of Nine lessons and Carols, met koor, lezingen en gezangen, alles in het Engels. En als je meezingt, voel je je meer dan ooit verbonden met deze kerk en met de buurt waarin die staat. Let dus op de flyer die u meestal in de bus krijgt, een week voor kerst. En tenslotte: er is nóg een moment dat we elkaar als buurtbewoners kunnen treffen in het gebouw van de Oud-Katholieke kerk: als de kerk dienstdoet als stemlokaal.

Wilt u meer weten?
Kijk dan op www.haarlem.okkn.nl
www.anglican-church-haarlem.nl

Eerste Hulp Bij Ons buurtje

Zoekt u een oppas of een boodschappenhulp, iemand in de huishouding of een vrijwilliger die u kan of wil bijstaan om de wijk in te gaan met de collectebus voor het goede doel? Buurtbewoners kunnen elkaar altijd wel een handje helpen. Ook de redactie van de Flits draagt een steentje bij. Want, aarzel vooral niet om contact met ons op te nemen als u wilt dat uw website een kritisch geanalyseerd dient te worden. Misschien heeft u hulp nodig qua taal bij het schrijven van goede teksten. We zitten voor u klaar. Mail: info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl.

Grote vriendelijke reus geeft het stokje door

De opmerkelijke lezer is vast wel opgevallen dat we sinds een tijdje geen portret-illustratie van een ondernemer in de wijk meer plaatsen. Die illustraties en de vormgeving van de Flits werden tot in de puntjes verzorgd door de grote vriendelijke reus, freelance art-director en creatieve spil: Hans Boot. Hij gaat stoppen met de Flits: “Ik geef het stokje graag door aan nieuwe buurttalenten. Mijn focus ligt nu op coaching van (startende) ondernemers en conceptontwikkeling, en dat vraagt meer van mijn tijd.” Dat begrijpen we, maar jammer is het wel. De redactie gaat zijn stekelige opmerkingen, briljante ingevingen en inzet missen. Dank je wel en succes Hans, en we blijven elkaar zien in de wijk! Voor meer info over Hans en zijn bedrijf: www.ideas.nl



Colofon: Team van www.garenkokerskwartier.nl, Niek van Noppen, Rianne Wijnhoven, René van Stekelenborg, ondernemers@garenkokerskwartier.nl, Buurtcoöperatie: Linda Troost, info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl, Het Zaeitje van Rosehaghe: info@hetzaeltje.nl

flits

garenkokerskwartier.nl

Dé website voor onze buurt!

• BUURTCOÖPERATIE

Het Garenkokerskwartier zijn we met zijn allen!

Actief zijn in de buurt is leuk! Via de buurtcoöperatie ontmoet u nieuwe mensen, leert u van anderen en kunt u kennis en ervaring uitwisselen. De buurtcoöperatie bestaat uit een groep van 300 actieve bewoners. We wonen allemaal in het Garenkokerskwartier en zetten graag onze talenten in om de buurt mooier, leuker, duurzamer en zorgzamer te maken. De Buurtcoöperatie stimuleert en ondersteunt (duurzame) initiatieven vanuit de buurt en helpt bij activiteiten voor en door buurtbewoners. We willen allerlei verschillende mensen met elkaar in contact brengen en daardoor de samenhang in de buurt vergroten. Zodat het hier voor iedereen nog prettiger wonen, werken en leven wordt.

Wat doet de Buurtcoöperatie?



De kerngroep

Een groep buurtbewoners heeft in 2013 het initiatief genomen om de Buurtcoöperatie op te richten. Deze kerngroep coördineert de initiatieven en activiteiten van de bewoners. Zij werkt samen met vrijwilligers en professionele krachten en houdt de administratie op orde. Dit alles samen met andere buurtbewoners. De kerngroep bestaat uit Andries Tieleman, Leo de Kok, Linda Troost, Niek van Noppen, Willem Jan Otten en Daniëlle Overmars.

PENNINGMEESTER GEZOCHT

De kerngroep zoekt een penningmeester. Het kost je gemiddeld twee uur per maand. Iets weten van cijfers is handig maar geen must. De oud-penningmeester helpt je graag op weg. Interesse? Stuur een email naar info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl

Doe mee!

- Lees onze Nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle activiteiten.
- Like en volg ons op Facebook
- Doe een keer mee aan één van de vele activiteiten in de wijk. www.garenkokerskwartier.nl/nieuws
- Bedenk en organiseer zelf een activiteit.
- Word lid voor slechts 15 euro per jaar en denk, praat en beslis mee over de buurtcoöperatie.

• BUURTCOÖPERATIE... Even voorstellen



Willem-Jan Otten,
nieuw bestuurslid van
de Buurtcoöperatie

Samen met mijn vrouw

ben ik begin 2015 in het prachtige Garenkokerskwartier komen wonen. Sindsdien zijn daar 2 kinderen bijgekomen die beiden naar IKC de Argonauten gaan. Bij Roetz-bikes, een fietsenproducent die als doel heeft volledig circulaire fietsen te produceren, vervul ik zowel een operationele als commerciële functie, een uitdagende maar inspirerende combinatie. Daarnaast hou ik me ook privé intensief bezig met duurzaamheid. Voor de Buurtcoöperatie zal ik mij gaan richten op de vele ondernemers in onze wijk en het verder verbinden van burens, straten en de buurt. Stuur me gerust een berichtje als u ideeën hebt of een keer wil sparren, als bewoner of als ondernemer, ik kom graag met u in contact! Info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl



Danielle Overmars,
nieuwe coördinator van
de Buurtcoöperatie

Ik woon sinds 2000 in het

Garenkokerskwartier, samen met mijn man, twee tieners en onze hond Dibbes. Ongeveer 1,5 jaar geleden besloot ik mijn baan op te zeggen en dat de tijd was gekomen om even te gaan genieten van mijn gezin. Nu ruim een jaar thuis kriebelt het toch om weer wat te gaan doen, en kwam de rol als coördinator in mijn eigen wijk op het juiste moment. Op 1 maart ben ik gestart in deze functie en vind het leuk om deze prachtige wijk vanuit een andere invalshoek te gaan ontdekken en te leren kennen. En hoop hiermee ook een bijdrage te kunnen leveren aan de verbinding en duurzaamheid in het Garenkokerskwartier!

Flits zoekt:

**JOURNALIST, REDACTEUR,
VORMGEVER, SCHRIJVER**

We werken met een kleine redactie aan een van de leukste buurtkranten van Haarlem. Om de Flits nog leuker te maken, zoeken we versterking. Bent u journalist, redacteur, schrijver, vormgever, fotograaf met gevoel voor content en hebt u twee keer per jaar tijd over om op vrijwillige basis de inhoud van de Flits te bepalen samen met René, Rianne, Niek, Linda en Daniëlle, meld u dan aan en stuur een mailtje naar info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl



Toegankelijke stoep voor iedereen



Een groep Haarlemmers maakt zich sterk voor toegankelijke stoepen voor iedereen. Mensen met een rollator, rolstoel, taststok of kindervan hebben baat bij een stoep die vrijuit gebruikt kan worden waar die voor bedoeld is. Ook in het Garenkokerskwartier. Op vrijdag 12 juli overhandigen de 'ambassadeurs van de toegankelijke stad' een deurganger en poster aan wethouder Marie-Thérèse Meijs.

Meer weten?

Ga naar: www.ambassadeurstoegankelikestad.nl

• WIJKTALENTEN

SJEU Theater van Merijn

Onze wijk kent bijzondere mensen. Mensen met interessant werk en spannende hobby's. Neem nou theatermaker en -docent Merijn van Beusekom (31), die in 2017 neerstreek in het Garenkokerskwartier met vriend en kat.



is rustig en groen, op een steenworp afstand van het centrum. Ik vind die combinatie heel fijn."

Wat zou je buurtbewoners aanraden die aan theater willen doen?

"Ik werk regelmatig voor de Theater-werkplaats Haarlem, de theaterschool voor volwassenen opgericht door Linde van Tienen. Daar maak ik voorstellingen en geef ik cursussen. Zoek ons eens op!"

Wat heb je voor ideeën voor onze wijk?

"Dat stukje verlaten spoor bij het Seinwezen dat op hun terrein ligt, lijkt me een prachtige locatie voor een voorstelling."

Meer informatie op www.sjeutheater.nl

Creatieve duizendpoot

"Ik noem mijzelf graag creatief of cultureel ondernemer met een specialiteit in theater. Onder de naam SJEU Theater werk ik in opdracht voor anderen. Ook ben ik in juli in dienst bij Meurkens & Meurkens als cultureel programmeur. Zij beheren o.a. de creatieve broedplaats Bogota bij Halfweg. Het moet een culturele hotspot worden. Ik zit vaak boordevol plannen en ideeën. Om zelf uit te voeren, maar ook

om anderen bij elkaar te brengen en te inspireren dingen te gaan doen. Voor de theaterschool heb ik de HBO Culturele en Maatschappelijk Vorming afgerond. Daar was ik al de creatieve duizendpoot."

Leven als Garenkoker

"Het bevalt me hier ontzettend goed. Hiervoor woonde ik in Amsterdam en ik voel dat Haarlem als stad veel beter bij mij past. Het Garenkokerskwartier

Bladenmakers in de buurt

Het valt de redactie van Flits op dat er heel veel journalisten, bladenmakers en redacteurs in ons buurtje wonen. Twee buurtgenoten en media-specialisten stellen zich voor.

Hugo is art-director en vormgever. Hij begon in 1996 bij de Break Out, deed legio Sanoma Men's Magazines, vanaf 2006 bij Beau Monde en nu bij Veronica Magazine. Kim is freelance eindredacteur en komt van de School voor Journalistiek. Zij werkt voor Linda.nl, JAN, Vrouw.nl, Women's Health, Beau Monde en schrijft soms voor Nouveau. "We kennen elkaar eigenlijk al sinds de vorige eeuw", zegt Kim. "Ik ben een echte mug en geboren in het Elisabeth Gasthuis. Hugo woonde in Amsterdam. We keken in 2006 naar wat er zoal te koop stond in Haarlem en dit huis in de Burgemeester Sandbergstraat achter de Sociëteit bleef maar op ons netvlies. We deden een scherp bod. Toen we naar het werk carpoolden, kregen we een telefoontje dat de aankoop rond was." "Mazzel" vult Hugo aan: "Want ik wilde eigenlijk alleen in Haarlem wonen als het in of dichtbij het centrum zou zijn. Het Garenkokerskwartier is een leuke



buurt. Alles is op loopafstand vanaf hier. Bovendien hebben we net een superleuk straatfeest achter de rug en mogen we ons gelukkig prijzen dat er zoveel leuke mensen in het buurtje wonen. We lopen de deur niet plat bij elkaar, maar het is fijn dat het klikt met mensen." "Typisch aan de Garenkoker is wel dat er nauwelijks wordt verhuisd. Iedereen is behoorlijk honkvast en mensen raken echt gehecht aan de buurt. Ergens ook wel weer mooi! En, de grote mix van creatieven in de wijk. Ook bijzonder opvallend. Kortom, het Garenkokerskwartier is behoorlijk relaxed. Ach, eigenlijk hebben we het hier met onze dochters prima naar onze zin. Zet dat maar in de Flits."

Carina Wortelboer: de Koninginn van het Garenkokerskwartier

Tussen alle bedrijvigheid door, komt de blonde Carina haar eigen boutique hotel binnengelopen. "Ik had beloofd dat ik de burens nog wat koffie zou brengen, dus dat moest even... Welkom in de Koninginn aan de Koningstraat en leuk dat ik als Garenkoker vanuit de Gaelstraat aandacht krijg van de Flits."

Carina is geboren in Alkmaar en als kind verhuisd naar een dorp in Zuid-Holland. Na heel wat omzwervingen kwam ze met haar man in Haarlem terecht. "Ik woon nog niet zo heel lang in Haarlem maar de mensen zijn heel open en gastvrij. Over de stad dacht ik: leuk, schattig en pittoresk." "Toch maar eens op Funda kijken! In eerste instantie waren we op zoek naar een groot



pand, een soort herenhuis waarboven ik zelf nog met het gezin zou kunnen wonen. Toen kwamen we dit stoffige boeken- en prentenwinkeltje tegen in de Koningstraat. Eigenlijk te klein om zelf ook nog te betrekken, maar gek genoeg had dit pand wel een hotelbestemming. We waren snel verkocht. Het bleek een schot in de roos toen we uiteindelijk een woonhuis met opslagruimte kochten in de Gaelstraat. Lekker dichtbij en toch gescheiden van het hotel." "Het Garenkokerskwartier is gemoedelijk, kleinschalig, leuk dorps, rustig en vriendelijk met veel mooie gebouwen en woningen.

Bovendien zitten mijn kinderen van vier en acht op de Argonauten-school. Voor hen is er superveel ruimte om te spelen in de buurt. Je kunt hier nog gewoon een praatje maken op straat. Ik word daar heel blij van en dat probeer ik mijn gasten in de Koninginn ook mee te geven. Als je midden in de stad woont, dan besef je niet eens meer hoe speciaal Haarlem eigenlijk is, dat het hier dorps maar huiselijk gastvrij is en dat mensen zich snel thuis voelen. Dat hoor ik tenminste best vaak van de Nederlandse, Duitse, Amerikaanse, Canadese en Zweedse gasten in de drie appartementen die ik heb. Net als ik in de Gaelstraat moeten gasten het gewoon naar hun zin hebben. Voor de rest zie ik wel hoe het gaat. Iedereen is van harte welkom!"

Boutique Hotel de Koninginn
Koningstraat 7, 2011 TB Haarlem
www.koninginn.nl, info@koninginn.nl



• KALENDER

Garenkokerskwartier/Seinwezen, Kinderhuissingel 1

GarenkokersCafé - iedere eerste zondag van de maand - 16.00-18.30

www.garenkokerskwartier.nl/agenda

GARENKOKERSKWARTIER/HET Zaeltje, Hoofmanstraat 12b

Wekelijks vele gevarieerde activiteiten, kijk voor het actuele aanbod op

www.hetzzaeltje.nl/agenda