

• Even voorstellen...

Van zuivelfabriek naar hotel

Sinds kort heeft het Duitse Novum het NIU Dairy Haarlem hotel in het pand van de voormalige publieksdienst van de gemeente geopend. Getver...dairy? Nee, dat hotel heet zo omdat er ooit op deze grond een zuivelfabriek heeft gestaan: de Haarlemsche melkinrichting De Sierkan.



Zuivel en melkproducten zijn dus een inspiratiebron geworden om het hotel in te richten met melkflessen, reclameposters van het zuivelgenootschap en stoelbekleding in een onvervalste vanillevla-

kleur. En, omdat het hotel de buurman is van het Patronaat, maakt de Duitse gastheer in de gezamenlijke ruimten het gezellig met platenhoezen en portretten van lokale artiesten. Mist u lokale pophelden

die eigenlijk niet hadden mogen ontbreken of vindt u dat BG'ers (Bekende Garenkokers) niet zouden mogen ontbreken, laat het de directie van het NIU dan gerust weten.



• Hé Garenkoker, de campagne voor het buurtonderhoudsplan al gezien?

Doe mee met het Buurtonderhoudsplan!

Bespaar ook op onderhoud en energie, doe mee met het Buurtonderhoudsplan!

Dit zijn de voordelen:

- Ontvang tot 31 juli een gratis onderhoudsplan (t.w.v. € 150,-)
- Profiteer van collectieve acties
- Maak je woning toekomstbestendig

- Krijg bij uitgevoerde energiebesparende maatregelen het energielabel (t.w.v. € 35,-) cadeau
- Ontvang de beste offerte zonder gedoe

<https://www.garenkokerskwartier.nl/buurtonderhoudsplan>.

colofon: Team van www.garenkokerskwartier.nl Bewoners: Peter Hammann, Niek van Noppen, Rianne Wijnhoven, Atty van der Schoot, Ondernemers: Hans Boot, René van Stekelborg, ondernemers@garenkokerskwartier.nl Buurtcoördinator: Linda Troost, Marit van Es, info@duurzaamgarenkokerskwartier.nl Het Zaeltje van Rosehaghe: Maarten Schuurman, info@hetzaeltje.nl

Juli 2018

flits

garenkokerskwartier.nl

Dé website voor onze buurt!

• Opstarten burenhulpnetwerk Garenkokerskwartier

Laagdrempelig project stimuleert samen leven

Een buurvrouw op leeftijd krijgt haar administratie niet meer op orde, een dementerende heer komt niet meer buiten, een buurvrouw breekt haar arm en kan haar kinderen niet meer naar school brengen. Hoe fijn is het dan dat je een beroep kunt doen op je burens.

In het Garenkokerskwartier gebeurt er vast al veel aan burenhulp, maar het is niet altijd zichtbaar. Om die zichtbaarheid te vergroten praten sinds enkele weken Martine Cornet, Henk Loof, Hans Boot, Astrid van Nuus en Anneke de Jong over het opzetten van een netwerk in het Garenkokerskwartier.

Een netwerk bestaat uit contactpersonen per straat en een coördinator. De contactpersoon weet wie de kwetsbare bewoners zijn (jong en oud) en weet wie er als actieve buurtbewoner iets wil betekenen voor de straat. De coördinator wordt ondersteund door het projectteam van Burenhulp. Denk aan organisatorische zaken, maar ook aan informatieve workshops. Het Burennetwerk is niet alleen bedoeld voor hand- en spandiensten, ook verhalenavonden en wandelingen staan op het programma.



Waar nodig wordt er natuurlijk samengewerkt met het Duurzaam Garenkokerskwartier en Het Zaeltje.

Als we elkaar kennen in de buurt, aandacht besteden aan elkaar, elkaar helpen en de weg wijzen als dat nodig is, problemen en eenzaamheid signaleren, is het leuker wonen. Dat is de kern van het laagdrempelige project Burenhulp Haarlem dat inmiddels actief is in 14 wijken.

Burenhulp werkt samen met professionele initiatieven zoals Sociaal Wijk Teams, Netwerk Kwetsbare Ouderen, BUUV, Buurtblik of Buurbloemetje.



Heb je interesse om je aan te sluiten of wil je meer weten over het burennetwerk Garenkokerskwartier? Neem dan contact op met Karin Wissenburg, karinwissenburg@burenhulphaarlem.nl. Karin nodigt je dan uit al voor de bijeenkomst. Meestal overleggen we bij het Seinwezen.

• Wijkambassadeurs Spaarnelanden

Sinds enige tijd zijn Annemarie, Helma en Rob als ambassadeurs van Spaarnelanden actief



in het GKK. Als vrijwillige ambassadeurs zijn zij opgeleid om de extra oren en ogen van Spaarnelanden in onze wijk te zijn. Zij melden zaken die beter kunnen, zoals losse stoeptegels, zwerfvuil, publieke groenvoorziening, verkeersborden, kapotte speelvoorzieningen. Als aanspreekpunt

kunnen buurtbewoners bij de wijkambassadeurs terecht met vragen over bijvoorbeeld

afvalscheiding. Wat is het voordeel om een buurtambassadeur te hebben? Door hun inzet kan Spaarnelanden sneller actie ondernemen om de meldingen die zij doen op te lossen. Het drietal is enthousiast om een actieve bijdrage aan een schone leefomgeving te leveren.



Iedereen is welkom om op vrijdag van 14:00-17:00 uur te komen snuffelen.

De winkel van Stam

Wie regelmatig door de Pieter Kiesstraat komt, is vast wel 's gestopt voor nummer 11 om door de ruit te gluren van het winkeltje met oude spulletjes. Dicht, helaas. Een jaar of acht geleden kon je daar nog meneer Stam aantreffen. En opeens was hij verdwenen, de deur gesloten.

Tot een paar weken geleden de deur op vrijdag weer open stond. Niek van Noppen stapte naar binnen en trof daar Paula Stam, de dochter van de eigenaar, Henk Stam. Zij vroeg haar vader of hij voor de Flits het verhaal van zijn winkel kon vertellen.



In de jaren dertig van de vorige eeuw verhuisden opa en oma Stam van Berkhout (West-Friesland) naar Haarlem. Ze moesten noodgedwongen hun boerderij verkopen omdat ze hun veestapel waren kwijtgeraakt aan varkenspest en mond- en klauwzeer. Het echtpaar Stam had geen inkomen meer en zocht een andere manier om hun gezin van zes kinderen te onderhouden.

In de Pieter Kiesstraat 11 in Haarlem konden ze een groentewinkel overnemen van de familie Hart. De kinderen hielpen mee, waar

onder de jongste zoon: Henk. Het voorste gedeelte van de benedenwoning was de winkel. Opa en oma sliepen op een opklapbed in de huiskamer, de kinderen in de serre en in de twee achterkamertjes.

Omstreeks 1943 ontstond er een tekort aan kolen en hout. Maar de kachel moest gestookt worden; dus ging Henk met zijn oudere broer Lou naar het landje bij de Garenkokerskade (het huidige skatepark), om in

een elektriciteitshuisje hout weg te halen.

Toen opa en oma Stam AOW kregen is opa nog een tijdje met de winkel doorgedaan. Helaas wilde niemand van de kinderen de groentezaak overnemen. Het pand heeft een tijdje leeg gestaan totdat jongste zoon Henk Stam er een antiekwinkeltje begon. Henk ging halve dagen in de huishoudelijke dienst van Vogelenzang werken. 's Middags en zaterdag was hij in de winkel te vin-

den. Met deze twee inkomstenbronnen kon hij zijn kleine gezin onderhouden. Henk zocht graag naar specifieke dingen voor klanten. Hij vond zijn handel onder andere op rommelmarkten, bij particulieren en soms ook op de veiling in de Bilderdijkstraat. Er waren aardig wat vaste klanten, de 'Fluitenman' bijvoorbeeld, en het 'Mandjesvrouwtje'. Een aantal jaren geleden is Henk Stam er mee gestopt; "Je krijgt er niets meer voor. Maar ik heb wel veel mensen gekend." In alle hoeken en gaten van de winkel zijn de spullen te vinden die Henk Stam in de loop van zo'n veertig jaar heeft verzameld. Momenteel wordt het pand opgeruimd door dochter Paula en haar vriend. Iedereen is welkom om op vrijdag van 14:00-17:00 uur te komen snuffelen.

Ga zelf op zoek naar de geschiedenis van je huis en verrijk daarmee ons Garenkokerskwartier! Mail het ons: info@garenkokerskwartier.nl.

• Kalender

Kijk voor de actuele online kalender op www.garenkokerskwartier.nl/agenda

Kijk voor actuele activiteiten op www.hetzaeltje.nl

HET ZAELTJE HOOFMANSTRAAT 12B

- Eten met Brenda, Toot en Vaneke Donderdag 19 juli 17:00 – 20:00
- Koffieleuten op zaterdagmorgen 21 juli 10:00 – 11:30
- Soos Dinsdag 24 juli 14:30 – 17:30
- Eten met Wil en Marian Donderdag 6 juli 17:00 – 20:00
- Koffieleuten op zaterdagmorgen 28 juli 10:00 – 11:30
- Wandelen met Oda en Winy Zondag 28 juli 11:00 – 12:30.

TROEP-TRIMMEN elke 1e dinsdag van de maand



De Garenkoker; nog steeds een welkom thuis

Een tijdje terug liet Clazina Zwanenberg die zelf al decennia lang in de Coltermanstraat woont de redactie weten dat ze een berichtje ontving van Raja Alouani, voorzitter van stichting Zohor en in die hoedanigheid uitgeroepen tot vrouw van het jaar in 2017 door lezers van het *Haarlems Dagblad*.



Ze liet Clazina maar even weten hoe fijn het eigenlijk is dat ze nog steeds kan terugkijken op een onbezorgde jeugd in het Garenkokerskwartier

en dat het diverse internationale karakter van onze buurt voor haar nog steeds een onuitputtelijke bron van inspiratie is om verschillende culturen te verenigen. "We speelden met iedereen en kwamen bij elkaar over de vloer. Een buurvrouw maakte poffertjes voor ons en voor ons rapport kregen we van een oudere vrouw een klein cadeautje. Het is heel bijzonder om te zien dat die sfeer van toen er nog steeds is in de buurt en het geeft aan hoe welkom nieuwe Garenkokers zijn en snel worden omarmd door de gemeenschap."

Alouani die zich zelf bezighoudt met de participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen is positief over de toekomst en dat is voor een groot deel te danken aan haar fijne jeugdijaren in de jaren zeventig van de vorige eeuw in het Garenkokerskwartier. De redactie van de *Flits* kan het alleen maar beamen. Met alle straatfeesten die er weer aan komen merk je hoe bijzonder het eigenlijk is dat je Argentijnse onderburen, Zuid-Afrikaanse overburen en een Belgische of Israëlische buuw hebt.

Heb je ook internationale burens? Vraag hen waarom het Garenkokerskwartier zo bijzonder voor hen is. Mail je verhaaltje naar: info@garenkokerskwartier.nl.

MEEKIJKEN OP NUMMER 2^o KINDERHUISSEL

Manege- & Stalhouderij Vosse

Achter de Duvenvoordestraat ligt een bijna verborgen stukje tijdloos Haarlem. Tussen onze wijk en het spoor bevindt zich de honderd meter lange manege van de familie Vosse. Ooit was hier een overslagbedrijf. Nu lopen er paarden en pony's rond onder de bezielende leiding van Bea Vosse en haar personeel.

Een heerlijke plek om paard te leren rijden in hun reuzenzandbak. Erg leuk voor alle kinderen vanaf acht jaar om zo in contact te komen met de zachte lieverds in en buiten de stal. Onder andere Karina, Anne, Nemo, Hatman. En nog 20 andere paarden.

De trotse Friese merrie Dautzen valt op. Op zondagmorgen paradeert ze af en toe door de buurt. Dan is zij aangespannen bezig en trekt de Landauer. Eén van de bijzondere voertuigen die de manege rijk is. Er staan paardentrams, trouwkoetsen en arrensleden. En zijn allemaal voor een bijpassende gelegenheid in te zetten.

Meer dan een bezoekje waard. Maak er maar een middagje uit van en combineer Vosse met picknicken bij het Seinwezen. Vergeet het halve suikerklontje niet... Maar maak eerst een afspraak want ze hebben hun handen vol.

